

Historische ondertitel bij straatnaam

AMERSFOORT De Utrechtseweg, de Belgenlaan en de Stichtse Ronde in Amersfoort hebben nieuwe straatnaamborden gekregen. Onder de straatnaam staat nu 'Wegh der Weegen', een naam die de weg tussen Amersfoort en Utrecht in de 17de eeuw droeg.

De straatnaamborden op de N237, zoals de provinciale weg officieel heet, hebben nu in de gemeente Amersfoort de toevoeging. In Soest (Amersfoortsestraat) en Zeist (Amersfoortseweg) moeten ze nog worden aangepast.

De verandering is een initiatief van de stichting Wegh der Weegen. Die wil het historische karakter van de weg, ooit ontworpen door de Amersfoortse architect Jacob van Campen, benadrukken. Van Campen ontwierp rond 1650 een kaarsrechte weg door het ontoegankelijke heideveld tussen Utrecht en Amersfoort. Langs die weg kwamen rechthoekige woonkavels.

De eigenaren konden die gratis bewonen, op voorwaarde dat ze het weggedeelte voor hun huis aanlegden (met zandwallen en bomen) en onderhielden. Inmiddels is de weg veranderd en zijn er in Soest en Zeist bochten in gekomen. Desalniettemin wil de stichting de herkenbaarheid van dit oude tracé bevorderen en bracht al informatiebordjes aan op bushokjes.