

Tegels markeren uitritten 17de-eeuwse weg

PIET VAN DIJK

AMERSFOORT | Fietzers tussen Amersfoort en Soesterberg zien sinds kort, als ze naar beneden kijken, 24 bijzondere tegels naast het fietspad liggen.

Ze markeren de zogeheten sorties of brede uitritten die Amersfoorter Jacob van Campen had ontworpen bij de aanleg van de weg medio 17de eeuw.

De kavels werden van elkaar gescheiden door brede sorties (uitgangen) voor de schaapskudden

Gistermiddag werd de plaatsing van die tegels, ontworpen en betaald door architect John van Dijk (die momenteel een huis bouwt langs deze weg) feestelijk gevierd.

De feestelijke onthulling van één sortietegel vond plaats op initiatief van de stichting Wegh der Weegen, die zich inspannt om de bijzondere historie van deze weg bekend te maken en de beleving ervan te ver-



◀ **Laura Vlot (8)** brengt op een kussenje de scharen waarmee de bestuurders het lint doorknippen. Op de voorgrond sortietegel 7.

FOTO JEROEN JUMELET

spoor over de Laan Blussé van Oud Alblas (ook een sortie) rijdt, de N237 oversteekt en z'n weg vervolgt tot aan militair oefenterrein Vlasakers. „Eigenlijk is die sortie al sinds het begin van de weg in gebruik,” zegt Hans Voorberg, voorzitter van de stichting Wegh der Weegen. „Al 350 jaar dus.”

Scharen

Laura Vlot, een 8-jarig meisje dat vlak bij sortie 7 woont, werd ingeschakeld om twee scharen op een kussenje aan te bieden aan gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht en wethouder Bertien Houwing van Amersfoort. Die knipten gezamenlijk een blauw lint door waarmee de sortiemarkering officieel werd verklaard.

Er moeten nog elf sortiestenen komen aan de Utrechtse kant van de 11 kilometer lange weg, wat dus 22 tegels kost. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht zegde gisteren toe dat de provincie die voor haar rekening neemt.

Mensen konden langs die weg rechthoekige kavels krijgen, mits ze de weg onderhielden.

De kavels werden van elkaar gescheiden door brede sorties die dienden als toegang voor de schaapskudden naar de erachter gelegen heide.

Defensie

Sortie 7 is een veelgebruikte toegang voor Defensie, dat met jeeps en pantserswagens vanaf het Zeister-

groten. Wegh der Weegen is de naam die Everard Meyster, een vriend van Van Campen, gaf aan de weg in een speciaal gedicht.

De onthulling vond plaats bij sortie 7, de meest zichtbare sortie (een Frans woord voor uitgang) langs de weg, die als N237 op de provinciale wegenkaart staat en drie namen heeft: Utrechtseweg, Amersfoortsestraat, en Amersfoortseweg. De weg werd inderijd op initiatief van de gemeente Amersfoort aangelegd.

Mex meer Daaghraat 14 april 2016