

Wegh uit de vergetelheid gehaald



HET BORD WORDT ONTHULD AD

PIET VAN DIJK

Wie tussen Amersfoort en Zeist reist, rijdt op de Wegh der Weegen. Dat kun je sinds gisteren zien aan een speciaal door de provincie geplaatst bord. Het staat tijdelijk bij de Kwantumhal in Soesterberg, maar wordt binnenkort verplaatst naar de kruising van de Richelleweg met de Amersfoortsestraat.

Een dergelijk bord (gemaakt van hard kunststof uit reststoffen van de suikerindustrie) komt te staan op vijf invalswegen naar de Wegh der Weegen, de provinciale weg N237, die loopt van de Stichtse Rotonde in Amersfoort tot aan landgoed Vollenhoven bij Zeist. De naam Wegh der Weegen ontstond in de 17de eeuw, toen rond 1650 een begin werd gemaakt met de aanleg van de oorspronkelijk kaarsrechte, 60 meter brede weg.

Amersfoorter Jacob van Campen, destijds bekend als architect en schilder, was de ontwerper van deze weg. Hij wilde met één grote ingreep, een doorsnijding van de heide, totale herschepping van het landschap bewerkstelligen. Mensen kregen gratis een stuk bouwgrond langs de weg als ze in ruil een stuk van de weg aanlegden en onderhielden. De Amersfoortse aristocraat Everard Meyster maakte een gedicht over de weg en noemde die de Wegh der Weegen en een Steeg der Steegen.

De stichting Wegh der Weegen heeft meer plannen om de bijzondere historie van de weg kenbaar te maken aan automobilisten. Met de vier gemeenten waarbinnen de weg ligt, wordt overleg gepleegd over het aanbrengen van historische wegaanduidingen.
